

"שנות הזהב" על הקשר בין טכנולוגיה לגיל השלישי

במהלך העשור האחרון נערכו מחקרים רפואיים רבים שממצאיהם המוצלחים באים לידי ביטוי לא רק בשגשוגן של תעשיית התרופות והמכשירים הרפואיים, אלא גם בשינויים דמוגרפיים והוכחות הנצפות 'בשטח'.

אחד מהאלמנטים העולים מהמחקרים השונים, היא העובדה ש עד לשנת 2030 אוכלוסיית בני ה 65+ צפויה להכפיל (!) את עצמה, ואילו כמות בני גילאי ה 80+ תשלש (!) עצמה. המשמעות אנחנו חיים יותר!

מדובר בהרבה יותר מאשר הארכת תוחלת החיים בכמה שנים. השיפור בתזונה, במערכת הבריאות ותנאי התברואה מסייעים בהתקדמות והתפתחות הרפואה והפיכת חיינו לארוכים יותר ובהאטת קצב תהליך ההזדקנות הטבעי (אשר עשוי להשפיע על היכולות הגופניות, הקוגניטיביות והנפשיות).

העובדה שגיל הפרישה נותר בעינו (סביב גיל 65) לצד תוחלת החיים ההולכת ומתארכת, גורמת לכך שנשארות לנו יותר "שנות זהב" ("golden years") במהלכן יוותר לנו יותר זמן פנוי – עם פחות מגבלות פיזיות המגיעות לרוב עם גילאים ביולוגיים מתקדמים.

אז מה נותר לנו לעשות עם הזמן שנוסף?

לבזבז כסף, והרבה !

בסוף העשור, כוח הצריכה של בני הגיל השלישי יגיע לכדי 15 טריליון דולר, מספר שהכפיל עצמו בהשוואה לכוח הצריכה בשנת 2010. הנתונים בלתי ניתנים לערעור, וכך גם ההזדמנויות העסקיות הטמונות באוכלוסיית גיל זו.

יותר מכך, זוהי הזדמנות עבור העולם הטכנולוגי. האוכלוסייה הבוגרת של המחר, דור ה"בייבי בום" ואחריהם דור ה X, אינם הקשישים שאנו מכירים היום. הם בעלי ידע טכני רחב ומצפים לפתרונות טכנולוגיים שיעניקו מענה לכל צרכיהם.

יתר על כן, אם ניתן מבט מקרוב על ה"אקו סיסטם" הטכנולוגי הגלובלי, נהיה עדים לתחום חדש של חדשנות טכנולוגית המתמקדת בצרכים וברצונות של אוכלוסיית הגיל השלישי.

במבט על עולם הטכנולוגיה הגלובלי, אנו עדים לפיתוחה של חדשנות טכנולוגית המתמקדת בצרכים, ברצונות ובמגבלות של בני הגיל השלישי. למרות שלא זכתה לכינוי מיוחד, היא כבר כאן והיא מתפתחת במהירות.

יותר ויותר "אקסלרטורים", "חממות" וקרנות הון סיכון מוקדשות לחברות המתמקדות בפיתוח והתאמה של טכנולוגיה לצרכיהם של בני גיל הזהב, לרבות מספר לא מבוטל של מרכזי טכנולוגיה גדולים ומשמעותיים בעולם.

## הטכנולוגיה שתגשים את כל צרכינו

הצרכים עליהם אותן חברות סטרט אפ מנסות לתת מענה הינם ייחודיים. זאת לאור שלל סגנונות חיים, מגבלות, רצונות וכן פערי הגילאים הקיימים באוכלוסיית היעד.

המיקוד ניתן למוצרים ושירותים שמטרתם לקדם כלים טכנולוגיים המספקים עצמאות לאוכלוסייה הבוגרת, תוך מתן דגש להחלפת שירותים אנושיים המספקים טיפול תומך וצמוד לבני הגיל השלישי שמצבם הרפואי לא מאפשר להם לתפקד בצורה עצמאית.

החששות מהלא נודע ומהבעיות העלולות לצוץ בעתיד, האפשרות שנצטרך לטפל בהורינו המתבגרים הזקוקים לתמיכה בזמן שאנו עסוקים בחיי היום יום, נוגעות לכולנו. קיומה של טכנולוגיה חדשנית זו מהווה בשורה של ממש.

### היכן נמצאת החדשנות?

מלבד פתרונות המספקים שירותים טיפוליים עד הבית לאנשים בגיל הזהב, המיקוד העיקרי בתחום מתפתח זה מתחלק לשלושה סוגי מוצרים:

פתרונות הקשורים לגוף האדם פתרונות לניטור וניהול מצבם הפיזיולוגי והמנטלי של קשישים, על מנת לשמור על בריאותם התקינה.

פתרונות ביתיים פתרונות למעקב ושמירה על מצבם התפקודי והבריאותי של בני האוכלוסייה בסביבה הביתית שלהם.

פתרונות קהילתיים- פתרונות שמטרתם לסייע לקשישים להישאר מחוברים חברתית לסביבתם ולמשפחותיהם.

משרד עורכי הדין יוסי אברהם ושות', רכש הבנה רבה ועמוקה לצרכיה של האוכלוסייה הבגירה, יחד עם הכרת כלל האתגרים העומדים בפני כל חברה או יחיד המנסים לחדור לתחום זה.

הבנה זו, בשילוב עם הידע והניסיון הייחודי של המשרד שמייצג את קרן ההון סיכון הישראלית הראשונה והיחידה המתמחה בחברות טכנולוגיות המפתחות פתרונות ה"מעקבים" הזדקנות, מאפשרת למשרד לספק שירותים משפטיים מותאמים אישית לאותם משקיעים המתעניינים בתחום ייחודי זה, כמו גם לחברות הטכנולוגיות הנתקלות בקשיים השונים בחדירה לשוק. כל זאת תוך התחשבות במאפייניה הייחודיים של אוכלוסייה זו ובנושאים המשפטיים הקשורים בה.